

Åsum Sogneblad

Nr. 86 · 21. årgang

December · Januar · Februar · 2022/2023



Indhold

Præstens ord	3	Movie Night	14
Facebook	4	Byg fuglekasser	15
Gudstjenester	5-6	Velfærdens Fundament	15
Siden sidst i Åsum	6	Aktivitetskalender	18
Nyt fra Menighedsrådet	7	Borgerne Bestemmer	22
Tirsdagscafe	7	Er vi vilde nok i Åsum?	23
Tirsdagscafe	8	Aasum Bylaug	24
Julekoncert	9	En fødselsdag på Dalholm.	25
Nytårgudstjeneste	10	Seneste nyt fra trafikudvalget.	28
Sogneaften	11	Smedens kone	29
De 9 læsninger	11	Rågelund Efterskole	31
Fastelavnsfest.	12	Aasum Idrætsforening.	32
Aasum Gamle Smedje	13	Adresser.	34
Åsum Sogns Generalforsamling 14		Siden sidst	36

Bladet udgives af:

Åsum Sogns Menighedsråd, Åsum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug, Aasum Idrætsforening og Aasum Gamle Smedje.

Redaktionsudvalget:

Trine Lykke Hansen, Karetmagerstræde 1, tlf. 2016 7007 (ansvarshavende)

Kai Teilmann, Slagenvej 4, tlf. 2275 9655

Ulrik Lehrmann, Ryttervejen 9, tlf. 2112 4680

Redaktionen e-mail-adresse: aasumsogneblad@gmail.com

Annoncer:

Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf. 2174 6064, hogppoulsen@gmail.com

Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 2222 2282, AlexHold@live.dk

Grafiker: Lene Kjær, Solbjerggaard Grafisk

Tryk: www.helmertryk.dk

Oplag: 450

Deadline for næste nummer, der udkommer til marts, er mandag d. 30. januar.

Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til senere). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger.

Forsidebillede: Ulrik Lehrmann©

Andre billeder: Jes Wulff©, Ulrik Lehrmann©,

Trine Lykke Hansen©, Ken Lyndrup© og Kai Teilmann© med flere.



Præstens ord

Af sognepræst Anders Skaaning Andersen

"Skyerne gråner og løvet faldet". Sådan starter en af de salmer, som jeg typisk vælger til gudstjenester i slutningen af kirkeåret. Og det er der, vi er, i alt fald i skrivende stund. Men når du læser det her, så er det nye kirkeår netop startet.

For i kirken skifter året ved 1. søndag i advent.

En tid, som for det første ikke er jul, selvom mange åbenbart tror det, særligt i den mere kommercielle del af samfundet. Heldigvis har vi fået halloween ind, som en slags tematisk buffer mellem sommerferien og december, så vi som regel først begynder at snuble over julekugler og klejner i supermarkedernes snævre gange på den anden side af Allehelgens.

Men det nye år er startet, og i modsætning til det verdslige nytår, som falder i januar, så starter kirkeåret ikke med et brag. Det gamle år lukkes med dystre dommedagsfortællinger, læsninger i Johannes Åbenbaring og en helt igennem tung og mørk tematik, og når adventen så rammer, så gør den det faktisk ganske musestille. Der tændes et enkelt lys ad gangen, uge for uge, op imod julen. Den jul, som altså ikke er advent, for advent er ikke jul.

Advent er ventetid. Advent er fordybelsestid. Advent er refleksionstid. Advent er vandringen fra mørket imod lyset.

Og så er advent en fantastisk gave, hvis man tager den til sig. For imens alt for mange stresser afsted i de blinkende julelys, så kommer adventen med en opfordring til at lade julen være jul, når den kommer, for det skal den nok.

Og indtil da kan man tage en pause fra slutningen af november indtil vintersolhvervet, hvor vi skal fejre, at lyset kommer ind i verden i form af ingen ringere end Vor Herre selv som en af os. Og den her påstand om, at Gud blev menneske, og alle de implikationer det har for verden og for os, både dengang og i dag, det bør man tage en pause til at tænke over. Det er den, som kirkeåret prøver at give dig nu, netop når du modtager dette blad.

Julen bliver, i alt fald i min optik, en tynd kop the, hvis den skal strækkes hele vejen ud over november og december, blot for så at være overstået allerede d. 25/12 om morgenen i et lettelsens suk over, at alle gaverne forhåbentlig blev købt og afleveret i tide



og flæskestegen ikke brændte mere på, end at den dog kunne spises.

Adventstiden gør julen bedre, hvis man tager den til sig. For så får man et værktøj til at pakke julens stress væk. Så kan man bevæge sig langsomt hen imod den. Og egentlig er det jo det, som børnenes julekalendere i TV også gør. For der bliver det som regel også først jul til sidst. Men mange andre steder, der får den lov at fylde så meget, at den nærmest er slidt op, inden den skal blomstre, og så blomstrer den så ganske kort. Og det er heller ikke meningen, for advent handler ikke om at korte julen af. Men julen skulle jo egentlig gerne strække sig helt ind til Hellig Trekonger-tiden. På den måde bliver tiden fra det kirkelige nytår til det verdslige nytår en meget æstetisk ramme for en fortælling om at bevæge sig fra mørket hen imod lyset og om at nyde lyset, når det så er kommet. Og der ville jeg ønske, at børnenes julekalendere strakte sig lidt længere, så de, og igennem dem alle os andre, kunne blive mindet om, at julen tager tid. At den ikke er en enkelt aftens fest, men derimod en hel uge, hvor man fejrer lyset, glæden og kærligheden. Men først når vi har haft tid til at finde hen imod det lys. Når vi har taget os tiden til at reflektere over, hvad det er for et lys, vi bevæger os hen imod, og hvorfor vi gør det. Skal julen blive jul og ikke bare en samfundsmæssig forpligtelse til at forspise og forkøbe sig, så kræver den en rolig modning.

Adventens gave er tid. For gode ting tager tid. Starter du kirkeåret ud med at give tid og tage tid, så er du godt i gang. Derfor tænder vi et lys ad gangen og ikke alle fire på en gang. Steger du stegen for hurtigt, bliver den ikke god, og de gaver, der købes og gives i hast, er lige så hastigt glemt.

Jeg ønsker jer et rigtig glædeligt nytår, både det kirkelige og det verdslige. Og en rigtig god jul, men før det en adventstid med et noget så eftertrykkeligt tryk på tid.

Facebook

Har du bemærket, at kirkerne også er på FB?

Er du også én af de mange, der under lockdown er kommet på de sociale medier? Eller måske har du været på digitale platforme næsten hele dit liv.

På Facebook-siden "Seden og Åsum sogne" kan du følge med i aktiviteter i både Seden og Åsum.



Gudstjenester

December, januar og februar

DECEMBER	SEDEN	ÅSUM
Søndag 4. 2.s.adv.	9.30 CRK	11.00 CRK
Søndag 11. 3.s.adv.	13.00 ANSA	11.00 ANSA
Søndag 18. 4.s.adv.	Ingen	11.00 ANSA
Fredag 23. lillejuleaften	16.30 ANSA	Ingen
Lørdag 24. juleaften:	13.00 (familie) ANSA 14.15 CRK 15.30 ANSA	14.30 ANSA
Søndag 25. juledag kirkekaffe	11.00 ANSA	9.300
Mandag 29. Sidste s.e.h3k	11.00 ANSA	Ingen

JANUAR	SEDEN	ÅSUM
Søndag 1. Nytårsdag/h3k	14.30 CRK	16.00 CRK
Søndag 8. 1.s.e.h3k kirkekaffe	11.00 ANSA	9.30 ANSA
Søndag 15. 2.s.e.h3k	9.30 CRK	11.00 CRK
Søndag 22. 3.s.e.h3k	11.00 CRK	9.30 CRK
Søndag 29. Sidste s.e.h3k	Ingen	11.00 ANSA

FEBRUAR	SEDEN	ÅSUM
Søndag 5. Septuagesima	9.30 CRK	11.00 CRK
Søndag 12. Seksagesima kirkekaffe	11.00 ANSA	9.30 ANSA
Søndag 19. Fastelavn	Ingen	14.00 ANSA
Søndag 26. 1.s.i fasten	11.00 CRK	9.30 CRK

CRK
ANSA
IBA
HSK

Charlotte Rørdam Kristensen
Anders Skaanning Andersen
Ina Balle Aagaard
Gæstepredikant





Siden sidst i Åsum

Døbte

21. aug. Emilie Menov Rosensten
27. aug. Naomi Kamille Magnusson
16. okt. William Quartarolo Wessberg

Viede og velsignede

6. aug. Malene Markvardsen og Tom Viberg

Døde, begravede/bisatte

24. aug. Louise Trolle
3. sept. Britta Lykke Terndrup



Nyt fra Menighedsrådet



Efter et hektisk efterår, hvor menighedsrådet har haft rigtig mange velbesøgte aktiviteter, kan vi glæde os til julens komme.

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vi håber, at rigtig mange vil nyde kirkekaffen, som serveres i våbenhuset efter gudstjenesten den 25. december 2022, 8. januar 2023 og 12. februar 2023.

Åsum Sogns Menighedsråd

Inge Burmølle

Tirsdagscafe

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 14.00 i Rytterskolen

Nu er det jul igen- og nu er det jul igen og-----

Julecafeen er klar med musik, bagværk, konkurrence og julehygge. I år har vi lagt stor vægt på musikken.

Både kirkesanger Sine Rytte Bach og organist Hans Brehm medvirker.

Der bliver en helt særlig konkurrence, som drejer sig om musik.

Så det er anbefalelsesværdigt at få rensat øregangene.

Smagsløgene vil helt sikkert også blive udfordret – så puds skoene, tag vinterfrakken på og kom og nyd en dejlig eftermiddag sammen med gode åsumborgere.

Åsum Menighedsråd



Tirsdagscafe

Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 14.00 i Rytterskolen

Vores første tirsdagscafe i 2023 starter hårdt ud med **Baggårdsmusikanterne.**



De to herrer Jacob Hogrebe og Sonni Blom Christensen har gennem 28 år optrådt sammen og formidlet de gamle gårdssangertraditioner videre til yngre generationer.

De optræder på markeder, til private fester på kroer og i kirker, og den første tirsdag i januar 2023 optræder de her i Åsum Rytterskole. Det er et arrangement, hvor de to herrer udover sang og musik byder på sjove historier og fortællinger om de gamle gårdsmusikanter.

Vi vil denne eftermiddag opleve mange slags instrumenter lige fra savblad, guitar, skeer, tommestok og harmonika. Højskolesangbogen vil helt sikkert også komme i spil denne eftermiddag.

Der serveres kaffe med passende tilbehør.

Bevar dit gode humør.

Åsum Menighedsråd

Julekoncert med H. C. Andersen Koret

Søndag den 11. december kl. 16.00

Vi er glade for, at vi atter i år kan indbyde jer alle sammen til julekoncert i Åsum Kirke. I år får vi besøg af H. C. Andersen Koret, som vi før har haft stor glæde af at høre i kirken.

Koret blev stiftet på H. C. Andersens 192-års fødselsdag den 2. april 1997, og de har således 25-års jubilæum i år.

Koret består af ca. 35 rutinerede amatørsangere under ledelse af Uffe Richter Hansen.

De vil tage med på en rejse gennem nogle af julens bedste sange og salmer – og de har lovet os, at der også bliver mulighed for at synge med.

Vi glæder os til at fejre julens komme sammen med jer.

Åsum Menighedsråd



Nytårgudstjeneste

Søndag den 1. januar kl. 16.00 i Åsum Kirke



I år falder helligtrekonger på nytårsdag. Vi fejrer begge dele og ønsker hinanden et velsignet nytår, når menighedsrådet beværter med et glas bobler i våbenhuset efter gudstjenesten.



Et år er atter gået
Fik vi det hele nået?
Hvad var nu det rigtige?
Husked' vi det vigtige
Skåle vi vil – godt nytår
Håber megen snak, vi får

Velkommen til en god start på det nye år.

Åsum Menighedsråd



Sogneaften

Den 25. januar 2023



Kom tættere på OS

En musikalsk samtale i Åsum Kirke den 25. januar 2023 kl. 19.00.

Denne aften vil byde på smagsprøver af musik fra

Odense Symfoniorkesters 2023-program

samt historier om nogle af de komponister programmet byder på.

Åsums egne ansatte i OS – violinist Ulrike Kipp Christensen og musikchef

Trine Boje Mortensen – guider os gennem denne musikalske aften.

De 9 læsninger

Onsdag den 7. december kl. 17.00 i Åsum Kirke

Kom i den helt rigtige julestemning, når Seden Kirkes Spirekor synger julen ind, og konfirmanderne fra onsdagsholdet fremfører

De 9 læsninger i Åsum Kirke.

2 lys vil allerede være tændt i adventskransen, mens julens budskab bliver fortalt fra begyndelse frem til "Mary's Boy Child" rundet af med "Oh My Lord"- bekendelsen.



Fastelavnsfest



Søndag den 19. februar 2023

Åsum Sogns Beboerforening &

Åsum Menighedsråd indbyder til fastelavnsfest

Programmet for dagen er følgende:

- Kl. 14.00: Fastelavngudstjeneste i Åsum Kirke
(Vi går efterfølgende sammen til Rytterskolen)
- Kl. 14.30: Tøndeslagning ved Rytterskolen i haven
Kåring af Kattekonge og Dronning
- Kl. 15.30: Fælles hygge med fastelavnsboller og kaffe i Rytterskolen
(Voksne 20 kr)
Slikposer til børn (Gratis)
- Kl. 17:00 Tak for i dag

Vi glæder os meget til at se alle de udklædte børn, samt deres forældre.

Mvh

Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd



Generalforsamling



**Generalforsamling onsdag den 15. februar 2022
kl. 19 i Rytterskolen**

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.



Åsum Sogns Beboerforening - Generalforsamling



Sæt allerede nu X i kalenderen

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00
afholdes generalforsamling i Rytterskolen

Information følger

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening

Movie Night

Kom til Movie Night og se den nye Åsumfilm
den 6. februar 2023 kl. 19.00

Her vil vi vise: Den gamle Åsum film fra 2005
 Den nye Åsum film fra 2022

Der vil blive serveret popcorn og sodavand/øl til filmene

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening



Byg fuglekasser til jeres have eller til vores grønne arealer



SÆT X i kalenderen
Søndag den 19. marts 2023

Nærmere information i næste sogneblad m.m. Skulle I have noget træ /søm /skruer liggende, som kan bruges til at bygge fuglekasser/insektbo af, må I meget gerne kontakte:
Dyveke S. Larsen: 61 35 57 13
Bente B. Knudsen: 22 56 44 51

Velfærdens Fundament

Odense Byråd har på mødet den 12. oktober vedtaget forslaget, der er kommet fra gruppen. Det betyder, at vi i Åsum får mulighed for følgende:

- Udvidelse af den bestående naturlegeplads ved Væverstræde. Udvidelsen skal bl.a. omfatte en 6/8 kantet madpakkehytte, lukket på to sider samt flere legeredskaber.
- Anlæggelse/reetablering af trampestier i området. Stierne anlægges på etablerede stier og stræder. Derudover skal der anlægges stier i forbindelse med markskel, hvor de berørte lodsejere skal give tilsagn. Stierne er forbeholdt gående, og hvis man har hund med, skal den være i snor. Stierne må ikke benyttes af cyklister/mountainbikere eller hesteryttere.



- Der opsættes bænke i lokalområdet, som vil kunne bruges som mødesteder og pausesteder for borgerne og besøgende i området.
- Opgradering af H. C. Andersen Skoven med bl.a. overdækkede bord- og bænkesæt og klatrebane.

Hele aftalen kan ses på odense.dk/seden.
Nicolai Jacobsen & Poul Poulsen



PIZZA VERO

v/Mehmet og Hassan
www.pizzavero.dk
Tlf. 66 10 91 70



J B J OST

Fru Lund

Bageri · Drive-in



DYRUP AUTOLAKERING

Thulevej 1 • 5250 Odense SV • Tlf. 66 17 04 83

FYENS LAKERINGS-INDUSTRI

Åsum Bygade 13 • 5240 Odense NG • Tlf. 66 13 28 79

Anlægsgartner/skovtekniker

16-Ellegaard.dk

20424389

Birkelbjergvej 96 · Dalby

JØHANSEN BILER A/S

Ny samarbejds



**men hele holdet
bag - er det samme...**

Vi ses til **personlig service** i øjenhøjde til fair fynske priser!

**Alle bilmerkens
værksted**

Herrlevvej 6 · 5270 Odense N · Tlf. 66 18 88 82 · jbh@johansen-biler.dk
Palle Lydenfalken 22 79 43 74 · Michael Delebrante 40 32 34 88
Autolakering: Mikkel Holten 20 17 20 · Service og spareplan: Peter Østergaard
Kik ind på www.johansen-biler.dk · Service og reparation af alle bilmarker

**Køb og salg af
nyere brugte biler**



**Bullerup
Begravelsesforretning
66 10 85 90**

**Korsløkke - Munkebjerg
Begravelse
66 10 85 00**



Træffes efter aftale

Stilfulde og miljøvenlige
produkter. Priser
der holder - ingen
overraskelser

Bedemand Yde

www.bedemandyde.dk



Lau H. Persson
Exam. Bedemand
tidl. Gartner



Lene Yde
Exam. Bedemand
tidl. Sygeplejerske



Marcus Hjerrild
Exam. Bedemand
tidl. Socialpædagog

Amour



Claus Skøtte

Skibhusvej 156 tlf. 65915835

Odense - www.amourblomster.dk



**SALON
HELLE**

Aasum Bygade 6
5240 Odense NØ
Tlf. 6610 2400
www.salonhelle.dk




Ann Holm
Klinik for fodterapi

Skovhaven 2
Bullerup, 5320 Agedrup
Tlf. 65 90 30 30
info@annsfooterapi.dk

Online booking
www.annsfooterapi.dk

MARSLEV | 

...EN GOD KONTAKT!!!

v/ Aut. El-Installater Jan V. Kielsgaard
Kertemindevejen 18 • 5290 Marslev
Tlf. 65 95 14 96
WWW.MARSLEV-EL.DK

Dias
RENGØRING & SKADESERVICE Aps.

Erhvervsrengøring - Dødsboer
Håndværkerrengøring - Skadeservice

Tlf: 6610 3067 - Fax: 7878 6507
Mobil Thomas: 4094 3067 - Engelsk: 2236 3067
E-mail: tm@diasrengoring.dk



Virksomheds/Flytning

HEALING & HELSE

- Kraniosakral terapi
- Organ terapi
- Tankefelt terapi
- Reiki healing
- Aloha hawaiiensk massage
- Kurser i Reiki healing
- Kurser/uddannelse i kraniosakral terapi



v/Dorte Strøm Jeppesen
Snedkerstræde 11, Åsum, 5240 Odense, Tlf. 4044 0863
E-mail: info@healing-helse.dk / www.healing-helse.dk



**ALT INDENFOR GAS, VAND,
VARME & SANITET**

Marslev VVS ApS

Aut. Gas- & VVS instal. Klaus Friis Madsen
65 95 12 06 • 20 11 99 11
www.marslev-vvs.dk

Aktivitetskalender for Åsum Sogn

DECEMBER

d. 1.	torsdag	16-18	Arkiv og Bogbytter åbent
d. 4.	søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 6.	tirsdag	14.00	Juletirsdagscafé
d. 7.	onsdag	17.00	De ni læsninger
d. 11.	søndag	11.00	Gudstjeneste
		16.00	Julekoncert
d. 18.	søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 24.	lørdag	14.30	Gudstjeneste
d. 25.	søndag	9.30	Gudstjeneste, Kirkekaffe

JANUAR

d. 1.	søndag	16.00	Gudstjeneste
d. 5.	torsdag	16-18	Arkiv og Bogbytter åbent
d. 8.	søndag	9.30	Gudstjeneste, Kirkekaffe
d. 10.	tirsdag	14.00	Tirsdagscafé
d. 15.	søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 22.	søndag	9.30	Gudstjeneste
d. 25.	onsdag	19.00	Sogneaften
d. 26.	torsdag	18.00	Bylaugsmøde Generalforsamling
d. 29.	søndag	11.00	Gudstjeneste



FEBRUAR

d. 2.	torsdag	16-18	Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5.	søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 6.	mandag	19.00	Åsumfilmaften
d. 12.	søndag	9.30	Gudstjeneste, Kirkekaffe
d. 15.	onsdag	19.00	Generalforsamling Aasum Gamle Smedje
d. 19.	søndag	14.00	Gudstjeneste
		14.30	Tøndeslagning
d. 26.	søndag	9.30	Gudstjeneste

MARTS

d. 2.	torsdag	16-18	Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5.	søndag	11.00	Gudstjeneste
d. 12.	søndag		Ingen gudstjeneste
d. 19.	søndag	11.00	Gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Om idrætsforeningen: se side 32 - 34

Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.

Se i øvrigt på hjemmesiden **www.aasumby.dk**



Tænd for mere nef

Gør det enkelt og få samlet
internet, tv og strøm ét sted

nef

nef Fiber · Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde
Telefon 63 32 11 00 · nef@nef.dk



VITADERM[®]

Est. 1993



www.vitaderm.dk

CREME ★ SERUM ★ OLIE ★ RENS

V/Louise Huszár
Walthervænget 4
5240 Odense NØ
Tlf. 60143576
E-mail: info@vitaderm.dk
www.vitaderm.dk

Malermester
Jens Chr. Andersén
(Chrisiøng)

Tlf.: 23 71 80 42
Mail: chrisiøng@chrisiøng.dk

**Alt malerarbejde
samt kirkekalkning**



FJORDAGER KØRESKOLE

V/ Stefan Christensen
Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.
Tlf. 2122 6009



Super Brugsen

Bullerup 63 100 100



Din lokale
Malermester

Carsten Larsen
Slagenvej 7
Åsum
22616222

"Er det Larsen der
maler, får du ingen
kvaler".



Borgerne Bestemmer

"Mulighederne er mange og begrænsningerne er få!"

Sådan skriver vi i den husstandsomdelte folder, vi har udsendt – måske et optimistisk udsagn; men ikke desto mindre er det styregruppens intentioner med Borgerne Bestemmer!

Aasum fik 1 af de 10 puljer, Odense Kommune uddeler hvert år til områder i kommunen. Det er naturligvis lidt underligt i de her tider... at få tildelt 200.000 kr. uden på forhånd at vide, hvad pengene skal bruges til. Men det har ikke afholdt styregruppen fra at takke..., komme i arbejdstøjet og gå i gang med at planlægge, hvordan pengene kan omsættes til konkrete projekter!

Som det fremgår af den udsendte informationsfolder, er der plads til både store og små projekter. Det er ikke styregruppen, der kommer med idéer. Vi er kun kontaktleddet til kommunen og skal sørge for at informere Aasums borgere. Herefter indsende indkomne projektforslag og til sidst afholde et demokratisk valg, hvor projekterne ranglistes efter princippet flest stemmer.

Børn ned til 10 år har også stemmeret.

De foreninger eller grupper af borgere, der har ideer til et arrangement/projekt stort som lille, skal dog være opmærksom på, at de selv står for alle opgaver: projektbeskrivelse, økonomiberegninger, og hvis deres projekt bliver valgt, selv styre projektet med direkte kontakt og ansvar til Borgerne Bestemmers sekretariat på Rådhuset.

Man er selv forpligtiget til at forsikre og vedligeholde anlægsprojekter. Projekterne skal (normalt) realiseres inden for et år. Når det er sagt, er styregruppen naturligvis behjælpelig! Det kan være en god ide at give styregruppen et praj, lige så snart man går i gang med at arbejde med et projekt. Så ved vi, hvad der er gang i, og vi kan bringe folk sammen, hvis nogen er startet på det samme uden at vide det. Man kan orientere styregruppen på kaiteilmann@gmail.com. Vi gør også opmærksom på, at man kan søge samarbejdspartnere i facebookgruppen "os i Åsum".

Så det er bare med at komme i gang... med at sætte dit/jeres fingeraftryk på Aasum!



Styregruppen har besluttet følgende tidsplan:

Tirsdag den 08.11.22. afholdt vi informationsmøde!
Søndag den 18.12.22. er sidste frist for indlevering af forslag!
Søndag den 12.02.23. afholdes valg!

Fakta:

De forslag med flest stemmer, til de 200.000 kr. er brugt, kan herefter realiseres.

Spørgsmål så kontakt:

Kai Teilmann tlf. 2275 9655 – Alex Hold tlf. 2222 2282 – Trine Lykke tlf. 20167007 – Martin Bergholdt tlf. 41381125 – Inge Burmølle tlf. 30660651

Med venlig hilsen
styregruppen

Er vi vilde nok i Åsum?

Der kom ca. 30 personer til mødet den 3. november med naturen i Åsum som emne. Der var masser af inspiration at hente til gavn for både dyre- og planteliv. Det skal vi have mere af, og det blev besluttet at prioritere følgende indsatser i 2023:

- Bygge fuglekasser, insekthotel og pindsvin-dag i foråret: ansvarlige Bente Knudsen og Dyveke.
- Åben have-dag i foråret: ansvarlig Karin Lundsgaard.
- Bytte stauder og give løg til fællesarealer i oktober: ansvarlig Anette Hulvej.



Du kan allerede nu henvende dig til Karin (lundsgaardkarin@gmail.com), hvis du er interesseret i at komme på havebesøg og/eller invitere til "åben have". Der er allerede nogle Åsum-boere, der har meldt sig til dele ud af deres erfaring med at skabe biodiversitet i haven, men der er altid plads til flere.

Pip pip fra Karin og Henriette



Aasum Bylaug



V/ Oldemanden
Martin Bergholdt
Fichstredes 1, Aasum
5240 Odense NO
Telefon: 41381125
email: mbergn@hotmail.com

Indkaldelse til generalforsamling
**Aasum Bylaug afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 26. januar 2023, kl. 18.00 i Rytterskolen.**

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der:
Spisning og selskabeligt samvær.

Der serveres som noget nyt smørrebrød og pandekager med is.
Pris pr. kuvert kr. 175,00.

Tilmeldingsfristen af hensyn til bestilling af mad er senest
torsdag den 19. januar 2023 til oldemanden Martin Bergholdt
tlf. 41381125, e-mail: mbergn@hotmail.com

Beløbet for spisningen bedes indsat på Bylaugets konto nr. 3594034341
i Danske Bank reg.nr. 1551 med din adresse som tekst samtidig med
tilmeldingen.

Bestyrelsen



En fødselsdag på Dalholm



Hans Lohmann, 1938.

Hans Lohmann

Da jeg i 1936 sammen med mine forældre og to søskende flyttede fra en nybygget villa i Hunderupkvarteret, SMEDEVÆNGET 15, til RYTTERSKOLEN I ÅSUM var jeg 5 år gammel og altså endnu ikke skolepligtig! De første to år brugte jeg derfor til at tulle rundt på trekanten imellem vejene, hvor RYTTERSKOLEN lå og indstille min indre navigator til de nye forhold!! Mest mystisk på mig virkede en 3 m høj og 2 meter tyk bøgehæk på modsatte side af ÅSUM BYGADE, der året rundt forhindrede ethvert indkik fra offentlig vej til det mystiske land med den rislende bæk igennem! Det var helt efter datidens trend, at en fribåren bonde måtte have sit privatliv på gård og i

have beskyttet for offentligt indkik!! Enkelte gange skete det så, at gårdens ejer, PEDER NIELSEN, en lille, lavstammet mand med noget absolut ikke prangende tøj og en gammel kasket helt tilbage i nakken, kom igennem en lille bitte udkæring i hækken med en hvid låge for ikke langt fra KIRKESTRÆDES udmunding i Bygaden at krydse over til RYTTERSKOLEN i et kirkeligt anliggende! Han var KIRKEVÆRGE og havde derfor ofte noget at tale med min far om, da far som KIRKEBYLÆRER havde pligt til at medvirke som kirkesanger eller organist i kirken! PETER NIELSEN OG MIN MOR VAR DESUDEN BESLÆGTET SOM FÆTTER OG KUSINE! Iøvrigt havde Peder Nielsen en jagthund, der hed KING, og som hver gang KIRKEKLOKKERNE lød stak i et ULVEHYL, der kunne høres helt til RÅGELUND, selv i modvind! Min far sagde engang til mig, at EN KIRKEVÆRGE BURDE IKKE HAVE EN SÅ UKRISTELIG HUND, AT DEN IKKE KUNNE TÅLE LYDEN AF KIRKEKLOKKER!!

Da jeg i 1939 var blevet skolepligtig og var startet i Forskolen ved OLGA JENSEN og OLE BOLES RØDE LÆSEBOG, åbnedes endelig porten for mig til det mystiske land bag bøgehækken! Jeg og min ældre bror, HELGE, blev nemlig inviteret med til KNUD BENTS fødselsdag d. 8. april sammen med en flok knægte fra begge skoler! Knud Bent havde to ældre brødre, NIELS PEDER OG OLAV, der senere blev far til HANS



JØRGEN, DALHOLMS SIDSTE EJER AF SLÆGTEN!

Fødselsdagen kørte altid efter denne recept: Ankomst 14.30, så CHO-KOLADEBORD med tilbehør, fra 15 00 til 1700 fri leg i to timer, fra 17 den afsluttende middag til kl. 18! Derefter TAK FOR I DAG OG HJEM!!



Otto Himmelstrup (1878-1949) blev landskendt for sin opklaring af Ladbymordet (1926). Fra 1927 leder af kriminalpolitiet's rejseafdeling.

Eet år husker jeg særligt: Efter CHOKOLADEBORDET kl. 15 sagde fødselsdagsbarnet KNUD BENT: VI SKAL LEGE RØVERE OG POLITI, OG JEG SKAL VÆRE HIMMELSTRUP! HIMMELSTRUP var dengang en kriminalbetjent, der var en sand djævel til at opklare vanskelige mordsager! Han opklarede f.eks. efter WW2 mordet på PASTOR KAJ MUNK I VEDERSØ I VESTJYLLAND! Han var under krigen blevet myrdet på direkte ordre fra den tyske rigskansler ADOLF HITLER, og mordet var begået af tyske statsborgere, der gjorde tjeneste i DANMARK under krigen! Efter krigen lykkedes det HIMMELSTRUP med usvigelig sikkerhed at opspore og fængsle morderne,

selvom de søgte at skjule sig i det enorme efterkrigskaos i TYSKLAND!!

Nå, legen gik i gang og KNUD BENT var HIMMELSTRUP og et par andre knægte hans hjælpere! Vi andre småroller skulle agere forbrydere og f.eks. lave sabotage af forskellig art! Et oplagt mål var den gamle INTERNATIONAL TRAKTOR PÅ JERNHJUL, der stod oppe i maskinhuset hinsides bækken og lugtede så mystisk af petroleum året rundt!



International – Traktoren med jernhjul

Uheldet ville nu, at smedens yngste søn, PETER – som jeg iøvrigt var klassekammerat med i de 5 år i ÅSUM SKOLERNE før min deportation til ODENSE KATEDRALSKOLE I 1943 – og jeg blev fanget af selveste HIMMELSTRUP og indsat i et fængsel, der var et brændeskur med åbne tremmesider et sted imellem stuehuset og bækken! Her kunne vi så både se og høre,

hvor lystigt legen fortsatte ude i omgivelserne! Efter en times forløb kom HIMMELSTRUP og en hjælper med raske skridt forbi fængslet!

Peter og jeg spurgte nu høfligt ud igennem tremmerne, om ikke vi kunne blive løsladt nu?

Svaret var: NEJ, VI HAR IKKE TID TIL SNAK! I BLIVER FORELØBIG, HVOR I ER! Så begreb PETER OG JEG, at begrebet PRØVELØSLADELSE ikke fandtes i den DALHOLMSKE STRAFFELOV.

Da vi så havde siddet i yderligere 1 time, kom HIMMELSTRUP og løslod os, så vi da lige kunne være med til den afsluttende middag mellem 17 og 18!

DET VAR ALLE TIDERS FØDSELSDAG!! AFSLUTNINGSMIDDAGEN var også minderig!

Jeg husker ikke, hvad slags kød vi fik, men jeg husker ALTID DESSERTEN! Det var næsten altid RYSTEBUDDING MED GUL CREMESOVS TIL! Som bekendt er denne ret lidt vibrerende, og et år havde et lyst hoved fundet på, at vi skulle lege GAMLE MÆND, DER RYSTER PÅ HÅNDEN, SPISER RYSTEBUDDING! Der fulgte så et rent orgie af klumper af budding, der fløj gennem luften og ned på bordet eller gulvet!

Så trådte imidlertid fødselarens MOR i funktion! ASTRID var uddannet lærerinde, som det jo hed dengang! Hun trådte i LÆRERINDE MODE, og på kort tid var der oprettet RO OG ORDEN, hvilket iøvrigt var meget vigtigt under WW2 !!!

Min bror HELGE OG JEG havde et lille ekstra problem under disse fødselsdage! Den ældste søn, NIELS PEDER, der var lidt ældre end selskabet iøvrigt, søgte, så tit han kunde, at komme indenfor armlængde af min bror og mig! Så gav han os nogle, sikker kærligt mente, klap på hovedet og sagde ret nøjagtigt citeret:

SÅDAN ET PAR DEGNEUNGER, HVORDAN ER DET DOG I OPFØRER JER! DEGNEUNGER SKAL OPDRAGES ORDENTLIGT! JEG VIL TAGE EN SNAK MED JERES FAR EEN AF DAGENE! JEG TROR SIMPELTHEN IKKE, AT I FÅR TÆSK NOK AF JERES FAR! Hans kraftige fokuseren på tæsk som opdragelsesmiddel lod os formode, at dette middel ikke var ukendt bag DALHOLMS TYKKE BØGEHÆK!

Iøvrigt var der ingen BAD FEELINGS fra vores side! Senere i livet fik vi meget med hinanden at gøre både landbrugsrelateret som gårdejere og som privat! Han og jeg nåede at have mange muntre øjeblikke sammen, når jeg for kun få år siden besøgte ham på Plejehjemmet! Han afgik forøvrigt ved døden for få år siden kun 99 år gammel! Meget tæt på at være i mål med de 100!

Knud BENTS fødselsdag i 1940 fik et dramatisk efterspil: Alle vi knægte var antagelig gået tidligt i seng efter fødselsdagens anstrengelser!



Tidlig morgen d. 9. april blev vi vækket af voldsom motorlarm, da flokke af tyske JUNKERS JU 52 overfløj såvel DANMARK SOM ÅSUM, altid i grupper på 3! De kom fra syd, kurs stik nord med tyske besættelsestropper til NORGE!

Operationen med kodenavnet: WEESER UBUNG, var gået i gang og dermed et nyt afsnit af DANMARKSHISTORIEN, der ville vare nøjagtigt 5 år: BESÆTTELSESTIDEN!!!

Seneste nyt fra trafikudvalget

Som omtalt i sidste nummer af Sognebladet (se dette) sendte vi fra trafikudvalget et notat til Odense Kommune efter dialogmødet den 15. juni om private fællesveje og trafik generelt i Åsum. I dette notat blev der oplyst punkter, som vi bad kommunen tage stilling til. Vi har nu fået svar efter at have rykket for det.

Af svaret fremgår, at Odense Kommune skal som vejberettiget "løfte en andel" i forbindelse med vedligeholdelse af Slagenvej og Åsumgårds Allé, da disse to veje er direkte forbundet med kommunens stisystem. Hvordan det konkret skal udmøntes, er ikke klart for nuværende, men det arbejder vi med.

Hvad de øvrige punkter angår, svares der, at de videregives til "planlægningen af den nye store Klimahandlingsplan" eller til Park og Vej, eller at det "undersøges nærmere, og forvaltningen vender tilbage med svar". Ja, det var så det. Vi prøver fortsat at holde fast, og så må vi se, hvad der sker.

kt



Smedens kone - et billed- og tekstforløb

Nancy Bech

Om smeden Jens Hansen, der var smed i Aasum Smedje fra 1848 til 1891, skrives, at han blev gift og fik syv børn,

MEN HVEM VAR SMEDENS KONE?



Smedens kone hed Kirsten Hansdatter og var født i 1824 i Næsbyhoved Broby Sogn. Hun var datter af ven murermester. Hun mistede sin mor, da hun var mellem 14 og 16 år. Hun havde to ældre brødre og 2 eller 3 yngre brødre.

Kirsten Hansdatter er født under enevældet, men oplevede afskaffelsen af enevældet med indførelsen af Grundloven i 1849.

Ud fra folketællinger kan vi se, at hun var tjenestepige hos gårdejer Niels Nilsen i Næsbyhoved Broby i 1845. Da er Kirsten Hansdatter 21 år. Senere i 1850 er hun tjenestepige hos kirkesanger og skolelærer Mads Magnus Pagh i Aasum.

Der står flere steder, at smeden Jens Hansen blev gift i 1848, men han skulle samtidig have været aktiv i treårskrigen (1848-51) i Slesvig og Holsten. I kirkebøgerne kan vi se, at Kirsten Hansdatter blev gift med Jens Hansen i Vor Frue Kirke i Odense den 16. maj 1855.

Grundloven beskriver borgernes rettigheder og de grundlæggende principper for det danske demokrati.

Kirsten Hansdatter døde i 1893 – to år efter sin mand, smeden Jens Hansen – og 22 år før kvinderne fik stemmeret i Danmark.

I 1850'erne var det almindeligt, at man blev mor i en sen alder. Kirsten Hansdatter var 31 år, da hun blev mor første gang.

Den 18. december 1855 fødte hun sit



første barn, datteren Ane Margrethe. Herefter fulgte seks sønner i løbet af tolv år.

I midten af 1800-tallet døde hvert femte barn som spæd. Fødsler foregik oftest hjemme og Karen Hansdatters børn overlevede som spædbørn, men sønnen Johan Frederik, deres tredje barn, født i 1859, døde i 1866.

Da smeden dør i 1891, ejer Kirsten Hansdatter Aasum Smedje. To af hendes sønner arbejder der, og i 1893 overtager sønnen Niels Jensen smedjen. Hans bror Hans Jensen arbejder også i smedjen.

Smeden Jens Hansen byggede i 1855 et hus overfor smedjen. Her boede Kirsten Hansdatter med mand og børn og i starten også en smedsvend.

I 1861 kom det første komfur til Aasum – meget primitivt, bare en jernplade med et par sæt ringe, men hvilken forandring fra at stå ved den åbne skorsten med soden løbende ned ad væggene og røgen ud i køkkenet.

I 1850 dyrkede man i Danmark havre, byg og rug og diverse bælgplanter som ærter og bønner. Fra midten af 1800-tallet udbredes dyrkning af kartoffelen. Med til at udbrede kartoffeldyrkning er præsters belæring og kogeboøger.

I 1839 udkommer Madam Mangors kokebog "Kokebog for smaa og store Husholdninger". Heri kan man læse, hvordan man tilbereder bl.a. byggrynsuppe og havresuppe. Der er selvfølgelig også opskrifter på, hvordan man tilbereder svinekød og oksekød samt fjerkræ. Bagerst i bogen er der opskrifter på, hvordan man indfarver garn og klæde.



Til kunstnergruppen Tilføjelsers udstilling i Aasum Gamle Smedje i oktober havde Nancy Bech lavet tre billeder samt tekster om smedens kone – med afsæt i studier i Åsum lokalhistoriske Arkiv. Nancy Bech beskriver sin kunstneriske arbejdsproces: "Det starter med et stykke delvis bemalet tegnekardus, ovenpå er pålimet et eller flere andre stykker papir. Figurene (smedens kone) er tegnet på tyndt japanpapir klippet ud og pålimet, endelig er der lagt yderligere et stykke grov japanpapir. Til allersidst er der broderet (syet)".



Hverdagen er nu ved at have indfundet sig her på Rågelund Efterskole, og vi nærmer os med hastige skridt den tid, hvor halvdelen af skoleåret er gået, og juletræets julelys bliver tændt.

Et efterskoleår er inddelt i følelsesmæssige faser for vores elever med dertilhørende op og nedture. I august møder eleverne ind med spænding og nervøsitet i kroppen – klar på nye oplevelser, erfaringer, åbenhed over for andre – det nærmeste, man kommer en forståelse for denne fase, er nyforelskelse! Alt er nyt, spændende, lyst og let, og hvor der er en overbærenhed overfor andre.

Men som de fleste ved, varer nyforelskelse ikke ved, og hvedebrødsdagene får en ende, det samme sker på en efterskole. Her bliver det også hverdag med tyske glosor, værelseskammerater som ikke har samme rengøringsstandarder, lærere som stiller krav, løbeture i regnvejrr – alt imens at efteråret lukker ned for de lyse og lune aftener. Derfor kommer julen hvert år, som sendt fra himlen – en tid fyldt med glade, hyggelige og varme juletraditioner her på Rågelund Efterskole med æbleskiver, julepynt, julekalender og julesange, som gør, at den mørke november og den trivielle hverdag bliver skubbet til side, et sandt vendepunkt, og hvor man bl.a. efter jul kan se frem til skolens skitur til Østrig. Julen og dens mange fine traditioner er i den grad med til at give skolen og eleverne en god, ny og positiv energi, som kan bruges langt ind i vinteren, helt indtil de lyse dage stille og roligt vender retur, og hvor vi for alvor begynder at mærke den dannelse og udvikling, som eleverne har gennemgået både fagligt, personligt og socialt i løbet af et efterskoleforløb.

Siden skolestart har vi haft mange gode og stærke oplevelser i vores efterskolefællesskab med introetur til Enebærrodde, vores traditionsrige Hørmløb for Marslev skole efterfulgt af familiedag, hvor vores forældre også prøvede kræfter med hørmløbet og dens forhindringer. Vi har haft motionsdag, været i biografen og teateret, besøgt København og Århus. Eleverne har været i erhvervspraktik og brobygning. Vi havde også en forrygende Efterskolernes dag i slutningen af september med mange besøgende, hvilket tyder på, at vi er godt kendt rundt i det ganske land som et stærkt tilbud inden for undervisning af ordblinde og elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Men den stærkeste udvikling, læring og dannelse sker trods alt på de helt almindelige undervisningsdage, hvor alle vores dedikerede og dyg-



tige ansatte hver dag bidrager til, at vores unge mennesker skal lykkes og opleve succes, som de kan tage med i bagagen på deres videre færd efter efterskoleopholdet.

Hvis I kender unge mennesker i jeres omgangskreds, som kunne have gavn af et efterskoletilbud for ordblinde med en stærk faglig profil og mange interessante valgaf, vil vi opfordre til, at de kommer på besøg på Efterskolernes aften onsdag den 11. januar 2023.

Nu vil vi fortsætte med at holde de stærke juletraditioner og ikke mindst julehyggen højt – så vi igen snart kan gå mod lysere tider.

Aasum Idrætsforening

Fodboldturneringerne for året 2022 er nu afsluttet. Seniorholdet i DBU Fyn serie 3 sluttede efteråret af i nederste halvdel af rækken. Takket være en stor indsats af vores træner Parwez har Aasum kunnet stille hold til alle kampene, men desværre kom der afbud fra flere modstandere. Vi ser frem til sidste del af turneringen, som spilles i foråret 2023. Der er seniortræning vinteren igennem i Mulernes sportshal fredag kl. 19.30 – 21.30. Evt. nye interesserede spillere kan kontakte Preben på tlf. 2011 7338.



Old Boys afdelingens Super Veteraner har haft stor succes i 2022. De har vundet samtlige kampe og blev derfor kredsvindere. Herefter skulle der spilles om mesterskabet for Superveteraner og kvalifikationskampen mod Agedrup blev vundet med 5-1, men efterfølgende

finalekamp i Tarup/Paarup blev desværre tabt til Otterup med resultatet 1-3. Superveteranerne har et fantastisk sammenhold og mødes hver tirsdag i sæsonen med godt humør og spilleglæde.

Preben vil gerne takke Hasse Frimodt for at samle holdet og takke alle sine medspillere for en rigtig god sæson med håbet om, at alle



er klar igen i det nye år. Vi har desværre et par spillere, som kæmper med skader for at blive klar til sæsonen 2023.

Aasum har også et Veteranhold, som har spillet flere gode kampe, og vi takker Chrispen og Per for deres anstrengelser for at stille hold hver torsdag, men desværre har holdet måttet melde afbud nogle gange, så vi håber at få lidt flere spillere, når turneringen starter i april 2023. Spillerne skal være fra 45 år, men der må også gerne være tre spillere fra 40 år.

Aasum Idrætsforening har fået den store glæde, at 10-12 drenge i 15-års alderen har henvendt sig for at spille fodbold i Aasum. Vi har ikke haft børne- eller ungdomshold i mange år. En af Aasums Superveteraner træner drengene tirsdag kl. 15.30 - 16.30, så vi håber, at vi kan tilmelde et ungdomshold til foråret, når turneringerne starter under DBU Fyn.

24 medlemmer i gymnastik- og yogaafdelingen møder trofast op på Ejerslykkeskolen hver tirsdag. Kirsten Marcussen er vores gode leder på begge hold. Flere nye medlemmer er kommet til, bl.a. damer som bor tættere på skolen. Det er en stor glæde for foreningen, at det har været muligt at fastholdedenne afdeling, selv om vi er flyttet til Ejerslykkeskolen.

Trine har stadigvæk styr på børneafdelingen med sammenkomst i klubhuset tirsdag og torsdag. Det er til stor glæde for børn og forældre og ikke mindst Aasum Idrætsforening.



Vores årlige andespil blev aflyst i 2022. På grund af den voldsomme energikrise, som rammer os alle på mange måder, har vi besluttet at aflyse årets Andespil. Vi håber at kunne vende tilbage i det nye år.

Vi er så heldige, at mange gode sponsorer støtter foreningen, bl.a. med bandereklamer på Aasum Sportsplads, tøjssponsor, bolde og diverse fodboldudstyr, det siger vi mange tak for.

Aasum Idrætsforenings ordinære generalforsamling i 2023 afholdes søndag d. 19. marts kl. 10.30 i klubhuset. Dagsorden iflg. lovene.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og vel mødt i året 2023.

Preben Schack
Formand

Adresser

Aasum Idrætsforening

Ryttervejen 21
5240 Odense NØ

Formand:

Preben Schack
Telefon: 2011 7338

Senior afdeling:

Preben Schack
Telefon.2011 7338

Oldboys afdeling:

Preben Schack
Telefon: 2011 7338

Hasse Frimodt

Telefon: 9192 2709

Ungdomsafdeling:

Trine Lykke
Telefon: 2016 7007

Gymnastik og Yoga:

Henny Schack
Telefon: 2920 7623



Kirkekontoret

Kordegner og regnskabsfører
Lotte Hammeken
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
tlf. 61639980
tlf. 66109447
tirs-, ons-, tors- og fredag 9-13
loha@km.dk

Sognepræst, kirkebogsfører, vielses- og begravelsesmyndighed

Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
tlf. 3012 5562
ansa@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter
aftale.

Sognepræst

Charlotte Rørdam Kristensen
tlf. 2916 6013
crk@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter
aftale.

Menighedsrådsformand

Inge Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
burmoellem@gmail.com

Graver

Anette Larsen
tlf. 5134 5541
(ikke mandag)
aasumgraveren@gmail.com

Organist

Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 2049 8532
HansBrehm42@gmail.com

Beboerforeningen

Formand: Nicolai Jacobsen
Gartnervænget 19, 5240 Odense NØ
Tlf. 2728 7535
thinggard@gmail.com

Beboerforeningens hjemmeside www.aasumby.dk

Idrætsforeningen

Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 2011 7338
Preben@prebenschack.dk

Åsum Sogns lokalhistoriske arkiv

Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
aasumby@gmail.com

Aasum Gamle Smedje

Formand: Sinnnet Bunde
Buchwaldsgade 15, st.tv.
5000 Odense C
Tlf. 4118 6081
Sinnnet.Bunde@mail.dk

Bylauget

Oldermænd: Martin Bergholdt
Fichstræde 1, 5240 Odense NØ
tlf. 4138 1125
mbergn@hotmail.com



Arkivets dag



Kunstauktion



Markedsdag

