

Aasum Sogneblad

Nr. 32 2009 Juni, juli og august 2009 8. årgang



Indhold i dette nummer:

Fra kirken	Side 3
Portræt af en aasumbo	Side 13
Aktivitetskalender	Side 18
Aasum Sogns Beboerforening	Side 22
Har du hørt	Side 28
Lokalhistorisk Arkiv	Side 29
Idrætsforeningen	Side 33
Adresseliste	Side 35

Bladet udgives af:

Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening.

Redaktionsudvalget:

Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf. 66102065 (ansvarshavende)

Sinnet Bunde, Væverstræde 3, tlf. 66106798

Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf. 66102673

Redaktionens e-mail adresse: Sognebladet@aasumsogn.dk

Annoncer:

Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 66101601

Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf. 66103064

Deadline for næste nummer, der udkommer først i september 2009, er **d. 11. august 2009**. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger.

Forsidebillede: Ved Bybækken, (foto: Frederik)

Præsten har ordet

Af Marie-Louize Helbo



Søndag d. 19. april blev jeg officielt indsat i embedet som sognepræst for Aasum og Seden sogne. Det var en dejlig dag fyldt med smukt solskinsvejr og glade mennesker. For mig var det en rigtig glædelig begivenhed, og jeg vil gerne sige tak til alle, der stod bag, alle der deltog og delte dagen med mig. Tak til alle, der havde blomster og gaver med.

Og ikke mindst tak til alle jer i sognene og ved kirken, der i løbet af de seneste syv måne, der med jeres smil, varme og nærvær har taget imod mig og bekræftet mig i, at det er her, jeg som præst hører til. Og tusind tak til hele Aasum Sogn for de smukke blomster, dejlige gaver og de varmende ord. Glæden over at kunne få lov til at fortsætte her er stor, og jeg ser positivt på fremtidens arbejde og samarbejde ved Seden og Aasum kirker.



Ved Aasum Kirke efter præsteindsættelsen:
Provst Paw Kingo Andersen, sognepræst Maria-Louize Helbo
og sognepræst Nils H. Ellekilde.

Ved min indsættelse talte provst Paw Kingo Andersen om de udfordringer, der ligger i at være ansvarlig for at forkynde kristendommens budskab, i den verden vi lever i. En verden, der på sin vis er præget af en vis selvcentrering, hvor enhver er sin egen lykkes smed, som han formulerede det. Det er sandt, at det kan være vanskeligt at trænge igennem med et budskab, der fokuserer på at inkludere frem for ekskluderende, kun at fokusere på os selv og vores egen næsetip. Omvendt må det netop være i en tid, hvor mennesket er i gang med at ophøje sig selv, at vi har mest brug for det kristne budskab.

Fokuseringen på vores eget jeg, på at være vor egen lykkes smed, lægger jo et enormt pres på vores skuldre. Når tingene går galt, hvis vi bliver alvorligt syge, eller når verden på anden vis ramler i kaos om ørene på os, så er det vores egen skyld, og bebrejdelserne ved på den måde at stå alene i verden, når det går galt, må være den største fare ved denne tendens. Og det er netop her, at det menneske, der lever efter den devise har brug for at høre det kristne budskab. For det første i den forstand, at man ikke står alene, fordi kristne mennesker drager omsorg for hinanden.

Vi ønsker ikke at se nogen forsvinde ind i et kaos af dårlig samvittighed, forvirring over livets vilkår eller tanker om, at skulle bære et urealistisk antal byrder alene på egne skuldre. Her sætter vi ind og løfter i fællesskab. Kristendommen er netop at tage del i livet med hinanden, på godt og på ondt, fordi på den måde kan både det gode og det onde overkommes. Enhver glæde er altid større, når den deles, og enhver byrde altid mindre, når der er flere, der løfter. Men for det andet også i påmindelsen om, at Gud er med os. I dåben forvisses vi om, at Gud elsker os som sine børn, præcis som vi er. Og når man i visse situationer i livet ikke kan se sig selv i øjnene, kan der ligge en utrolig trøst og styrke i erindringen om, at Gud er med os og stadig elsker os. Elsker os *på trods*. På den måde er man aldrig alene.

For mig at se giver kristendommens forkyndelse og budskab derfor særlig god mening i den tid vi lever i, hvor folk ønske at være sin egen lykkes smed. Her er der netop endnu mere brug for det kristne budskab. Derfor byder jeg den udfordring velkommen, der ligger i at skulle forkynde kristendommen og jeg vil forsøge efter bedste evne, at være en del af den fremtid jeg håber at se i den kirkelige og kristne sfære.



Mini-konfirmander.

Forårets minikonfirmander har været et dejligt stort hold med 16 piger og 2 drenge fra 4. klasse.

De har været optaget af emnet og interesseret i kirken, i de bibelske fortællinger og i de temaer, vi har talt om. De har fået lov til at sætte det hele i relation til deres hverdag.



Vi har nydt at være sammen med dem og håber at kunne fortsætte med endnu et hold til efteråret.

Minikonfirmanderne deltog med dejlige sangindslag ved gudstjenesten d. 3. maj.

Hanne Lind-Thomsen og Maria-Louise Helbo



Siden sidst

Døbte

- | | |
|----------------|---|
| 8. marts 2009 | Laura Granhøj Holtou, Kildegårdsvej 151 |
| 15. marts 2009 | Ea Kathrine Mark Lassen, Lunden |
| 19. april 2009 | Noah Egert Brokmose, Morbærhaven 13 |
| 3. maj 2009 | Lykke Nilsson Varde, Væverstræde 6 |

Vielser Ingen

Døde, begravede, bisatte

- | | |
|----------------|--|
| 20. marts 2009 | Minna Jenny Jørgensen, Walthervænget 1 |
|----------------|--|

Nyt fra Menighedsrådet



Husk sommerens store malekonkurrence.

Du har fået en indbydelse i posten til at deltage i sommerens store malekonkurrence og sociale arrangement. Det handler om på den ene eller anden måde at male Aasum.

Startskuddet med information og første fælles maledag afholdes 17. maj kl. 12 i Rytterskolen.

Følgende maledage er: 6. juni kl. 10-15 og 15. august kl. 10-15, begge dage på Bækskov, Væverstræde 5.

Billederne skal indleveres senest d. 27. august kl. 19 i Rytterskolen.

Billederne bliver udstillet i kirken d. 13. september kl. 12, hvor vi holder en hyggelig fernisering og offentliggør vinderbillederne.

Sammenbrudt kloaksystem og rotteplage i Rytterskolen.

Igennem efteråret og vinteren har der været tiltagende lugtgener i Rytterskolen - især i køkkenet.

Vi bliver i menighedsrådet enige om, at der må gøres noget.

Hvor lugtgenerne er størst bliver gulvet skåret op, og her finder man to døde rotter. Herefter kontakter vi et firma, der renoverer kloaksystemer, idet det er tydeligt, at rotterne er trængt ind under gulvet via et utæt kloaksystem.

Skaderne på kloaksystemet er større end først antaget, idet kloaksystemet enten er sammenbrudt eller tilgroet med træørdder.

Hertil kommer, at kloakker og gennemløbsbrønde er utætte, så rotterne har haft fri passage ind under gulvet i køkkenet.

Alle kloakledninger og brønde er nu fornyet med pvc materialer, så yderligere indtrængen er umulig.

Men lugtgenerne er ikke helt forsvundet, så derfor har vi besluttet, at gulvet i køkkenet skal brækkes op, og hele rummet skal desinficeres.

Herefter skal der isoleres og støbes nyt gulv medklinker, så man fremover ikke udsættes for lignende problemer.

Problemerne har formentlig været der igennem længere tid, men det har ikke været muligt at opdage på grund af et meget lille vandforbrug.

Vi har søgt Provstiet om hjælp fra en særlig pulje, og herfra har man reageret positivt. Vi regner med, at arbejdet er færdiggjort, inden en ny sæson starter efter sommerferien.

Arrangementer efter sommeren

Der er planlagt en række sogneaftener til efteråret ligesom tirsdagscaféen fortsætter.

Til den første sogneaften d. 23. september kommer, som omtalt i forrige blad, provst Paw Kingo Andersen og gennemgår forholdene omkring indretning og vedligehold af kirkegården.

Den første tirsdagscafé bliver tirsdag d. 6. oktober. Torben Grønnegård Jeppesen, museumschef i Odense, vil fortælle om „Danske i USA 1850 - 2000.

Dette og de øvrige arrangementer vil blive nærmere omtalt i næste nummer af Sognebladet.



Kirkelågen til kirkestien

Gudstjenester i Seden og Aasum

Maj	Seden	Aasum
Søndag den 31.	kl. 10.30	kl. 9.00
Pinsedag	MLH	MLH

Juni

Mandag den 1.	kl. 10.30	Kirkebil
2. Pinsedag	MLH	til Seden
Søndag den 7.	kl. 9.00	kl. 10.30
Trinitatis	NHE	NHE
Søndag den 14.	kl. 10.30	kl. 9.00
1.s.e.trin	MLH	MLH
Søndag den 21.	kl. 9.00	kl. 10.30
2.s.e.trin	MLH	MLH
Søndag den 28.	kl. 10.30	kl. 9.00
3.s.e.trin	NHE	NHE

Juli

Søndag den 5.	kl. 9.00	kl. 10.30
4.s.e.trin	NHE	NHE
Søndag den 12.	kl. 10.30	kl. 9.00
5.s.e.trin	MLH	MLH

Gudstjenester i Seden og Aasum

Juli	Seden	Aasum
Søndag den 19. 6.s.e.trin	Kirkebil til Åsum	kl. 10.30 NHE
Søndag 26. 7.s.e.trin	kl. 10.30 MLH	Kirkebil til Seden

August

Søndag den 2. 8.s.e.trin.	kl. 9.00 NHE	kl. 10.30 NHE
Søndag den 9. 9.s.e.trin	kl. 10.30 NHE	kl. 9.00 NHE
Søndag den 16. 10.s.e.trin	kl. 9.00 MLH	kl. 10.30 MLH
Søndag 23. 11.s.e.trin	kl. 10.30 NHE	kl. 9.00 NHE
Søndag 30. 12.s.e.trin	kl. 9.00 MLH	kl. 10.30 MLH

MLH Maria-Louize Helbo
NHE Nils Holger Ellekilde

Kirkebil bestilles fredag inden kl.12 tlf.: 66109447 .

**4 generationer
spiller ud**
En af de store oplevelser i Aasum Kirke. Desværre her uden lyd.



Portræt af en aasumbo;
Helge Nielsen
Ryttervejen 15



Af Sinnet Bunde

Da Mathilde på Bækgården i 1895 bliver enke, er hun stadig ung, og hun må se sig om efter en mand, så hun kan drive gården videre. Manden, Jens Nielsen finder hun i Dalby og sammen får de i Aasum et liv med børn og gårdens drift som omdrejningspunkt. Den ældste søn Svend (født 1898) overtager gården i 1929 og sammen med Victoria, der kommer fra Frørup, fortsætter de, hvor de gamle slap. Inden overtagelsen af gården, er der blevet bygget et aftægtshus øst for gården (Rikke og Martins hus), så de gamle gårdfolk flytter ikke længere væk, end at de stadig kan give en hånd med. Gårdens jord ligger øst for gården og indeholder bl.a. de områder, der nu udgør Idrætsforeningen og Forsamlingshusets arealer.

Svend og Victoria får sammen fire børn, først Ejner og så Inge. I 1935 bliver Helge født og efter nogle år kommer Bent til. De fire søskende havde ikke langt til skole og for dem alle, som for langt de fleste dengang, blev det til 7 års skolegang, fordelt med 3 år i forskolen og 4 år i Rytterskolen.



Helge på første skoledag,
Bækgårdens have

Fra konfirmationsalderen var det ved at være tid, for at finde ud af, hvad man skulle foretage sig. Kun Ejner går i sin fars fodspor og bliver landmand og han overtager på et tidspunkt sin mors fødegård i Frørup. Fra forældrenes side er det dog ikke en naturlov at man skal være ved landbruget. Som Svend siger: ”Børnene skal ud til det, de har lyst og evner til”.

Det er godt for Helge, for selv om han hjælper til derhjemme, finder han det noget mere interessant at løbe ned til Pumpefabrikken nede på hjørnet og følge med i arbejdet der. Og da det bliver hans tur til at finde sig en læreplads, får han et tip fra vennen Per fra Kildegården. (Gården, der har lagt navn til boligområdet Kildegårdsvej).

Helge kommer i lære som maskinarbejder hos Dansk elektromotorfabrik (DAE) i Odense, hvor Per også er. I 1954 er han udlært og vælger at indgå kontrakt med Flyvestation Karup for en 3-årig periode. Det betyder nemlig, at han på Flyvestation Karup kan blive efteruddannet som flymekaniker og samtidig aftjene sin værnepligt.

I mellemtiden har storebror Ejner fundet sig en kæreste, der har en sød veninde. Så da Helge er færdig som flymekaniker med mulighed for job hos SAS i København, er det ikke ligefrem hovedstaden der trækker. Han bliver hjemme på Fyn hos Grethe og i 1958 bliver de gift.

De første mange år bor parret i en lejlighed i Gyldenløvsgade i Odense, men da børnene Peder, Ib og Finn kommer til, bliver der brug for mere plads.

Endnu en gang bliver der bygget på Bækgårdens jord, denne gang huset på Ryttervejen 15. Grethe og Helge får en aftale med murermester Fischer om at bygge hus som medbyg, hvilket betyder at de selv er aktivt med i hele byggeriet, der står på et år. I 1967 flytter de ind i et moderne hus med en fantastisk udsigt og her bor de stadig. Helge er vendt tilbage til sit fag som maskinarbejder, blandt andet ved Brønnum i Kerteminde, mens Grethe får arbejde som husholdningslærer, først i ungdomsskolen, så på Seden skole og siden hen i Flygtningehjælpen, hvor Grethe i 15 år har opgaven med at hjælpe flygtningefamilier tilrette i deres nye land..

I 1979 dør Svend, og det bliver Victorias tur til at flytte over i aftægts huset, der i byen siden har gået under navnet Victorias hus. Victoria beholder Bækgårdens jord, indtil den senere sælges til Hans Jørgen Nielsen, mens gården bliver solgt fra. Første beboere er Kragh-Sørensen, senere flytter Bitte og Otto Jespersen ind og nu bor Cathrin og Per Lykke med deres børn på Bækgården.



Helge har altid engageret sig i foreningslivet. Mens drengene var mindre, var det tillidshverv for Idrætsforeningen, senere fulgte mange år i beboerforeningens bestyrelse og så sent som i denne uge er Helge kommet med i Smedenes seniorklubs bestyrelse i Kerteminde. Tidligere var der også tid til fagligt arbejde som tillidsmand, og nu bliver den musikalske interesse omsat i sangkor, en hobby han deler med Grethe.

”Jeg vil gerne være med til at præge de nære forhold. Jeg har holdninger, men er ikke den, der taler med store ord. Jeg vil hellere deltage stille og roligt og gennem mit engagement være med til at skabe gode rammer og relationer, socialt såvel som kulturelt”.

Selv om Helge ikke ønskede et liv som landmand, har han i de senere år brugt mere og mere tid med at dyrke jorden og holde dyr. Igen en hobby han deler med Grethe. ”Vi startede med at have en stor have til vores hus, men i forbindelse med min mors salg af jord til Hans Jørgen, overtog vi et areal tæt ved huset. Vi startede med at plante gran på området og fandt så ud af, at får var rigtig gode til at holde rent mellem træerne. Så nu har vi gran i halvdelen og får på marken tættest ved huset. Fire moderdyr og en vædder. Hvert forår bliver bestanden øget med en 4-5 lam, i år er det ind til videre blevet til 4. Måske når vi op på 6, inden dagen er omme”

Selv om Helge har boet i Aasum det meste af sit liv vil han ikke kalde sig selv en hjemmefødning

”Jeg er glad for at bo her, men kunne også have fundet mig tilrette andre steder. At trives et sted handler mest om at tage del i livet omkring sig”. Grethe supplerer: ”Ja, jeg har nogle gange set mig selv tilbage i Gyldenløvsgade. Der var også rart at bo”.



mesterslagteren

PARTY SERVICE

- SMØRREBRØD
- PLATTER
- ØSTEBORDE
- PØLSEBORDE
- KOLD BUFFET
- VARM BUFFET
- ANRETNINGER

Tlf. 66 10 93 05
www.fjordager-slagteren.dk

Fjordager Slagteren
vi Lene & Dennis Karlsen · Rugløkkevej 2 · Tlf. 66 10 93 05

100 TIL DEN STØRSTE
GULDMEDELJE

Åsum Byg

ÅSUM BYGADE 13 · 5240 ODENSE NØ

TLE. 66 10 22 42 · FAX 66 10 36 40

**INDUSTRILAKERING
AF INDVENDIGE DØRE
OG KØKKENLÅGER**

**Havnens
Gourmet**

Ryttervejen 19
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006
Fax.: 6614 1708

**Tømmer- og snedker-
arbejde udføres**

**Vi lover godt
håndværk og er
omfattet af**

**BYG
GARANTI
ORDNING**

TØMRERMESTER

KARSTEN SCHMIDT

Åsum Tømmerforretning
Staupudevej 18 · 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

**ALT INDENFOR GAS, VAND,
VARME & SANITET**

Marslev VVS ApS

Aut. Gas- & VVS instal. Klaus Friis Madsen

65 95 12 06 · 20 11 99 11

www.marslev-vvs.dk

MURERMESTER

Hardy Clausen Eff. Aps

Engtoften 30
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 85 39

MASKINHANDLER

SC

SVEND CARLSEN A/S

LUNDEN 10 · AASUM · 5320 AGEDRUP
Tlf. 66 10 92 00 · Fax. 66 10 76 94

HEALING & HELSE

**Reiki healing
Aloha hawaiiansk massage
Kraniosakral terapi**

v/Dorte Strøm Jeppesen
Snedkerstræde 11, Åsum
5240 Odense NØ
Tlf. 66101563/40440863

E-mail: info@healing-helse.dk
Web: www.healing-helse.dk

靈氣

Aktivitetskalender for Aasum Sogn

Juni

1.- 6.	mandag	10.30	Kirkebil til Seden
4.- 6.	torsdag	16-18	Lokalhistorisk arkiv åbent
6.- 6.	lørdag	10-15	Maledag på Bækskov
7.- 6.	søndag	10.30	Gudstjeneste NHE
		14.00	Udflugt til Rågelund
14.- 6.	søndag	9.00	Gudstjeneste MLH
21.- 6.	søndag	10.30	Gudstjeneste MLH
23.- 6.	tirsdag	18.30	Sankthans aften
25.- 6.	torsdag	19.00	Menighedsrådsmøde
28.- 6.	søndag	9.00	Gudstjeneste NHE

Juli

2.- 7.	torsdag	16-18	Lokalhistorisk arkiv åbent
		18-21	Åbne haver i Åsum
5.- 7.	søndag	10.30	Gudstjeneste NHE
12.- 7.	søndag	9.00	Gudstjeneste MLH
19.- 7.	søndag	10.30	Gudstjeneste NHE
26.- 7.	søndag	10.30	Kirkebil til Seden



Aktivitetskalender for Aasum Sogn

August

2.- 8.	søndag	10.30	Gudstjeneste NHE
6.- 8.	torsdag	16-18	Lokalhistorisk arkiv åbent
9.- 8.	søndag	9.00	Gudstjeneste NHE
15.-8.	lørdag	10-15	Maledag på Bækskov
		13.00	Petanqueturning
16.- 8.	søndag	10.30	Gudstjeneste MLH
23.- 8.	søndag	9.00	Gudstjeneste NHE
27.- 8.	torsdag	19.00	Menighedsrådsmøde
		19.00	sidste frist for indlevering af billeder til malekonkurrencen
30.- 8.	søndag	10.30	Gudstjeneste MLH



Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta' ud og hæng op

Fodboldkampe er nævnt på side 34.

AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV



Lasse Vognmand A/S
-fordi ingenting kommer af sig selv

Ring 65 95 13 00
Mobil 40 40 03 73
www.raagelund.dk

- Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab
- 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran
- Sættevogn 75-90 t. /m kran m/u fly-jib
- Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand -
- flis-knust beton-pigsten-brosten m.v.

J B J - OST



Kims Malerfirma

v/Kim Abrahamsen

Thujavej 51 · 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 67 69 · Biltlf. 40 17 67 69

www.ib-ellegaard.dk



Super Brugsen

Bullerup 63 100 100

OKSEKØD SÆLGES

Oksekød i halve eller kvarte dyr,
slagtet og udskåret efter eget ønske
Nærmere oplysninger
Tlf. 66 10 21 11
Hanne & Viggo Føns



FJORDAGER KØRESKOLE

v/Susanne Nielsen



Bullerupvej 29
5240 Odense NØ
Privattlf: 66 10 77 08
Mobil: 21 22 60 09

ONLINE
TIDS
BESTILLING

SALON
HELLE

Aasum Bygade 6 · 5240 Odense NØ
Tlf. 6610 2400 · www.salanhelle.dk

Wrangler
Lee
Levi's

SECONDS

**ARMY
JEANSLAGER**

NEDERGADE NO. 18 - OVERGADE NO. 37
5000 ODENSE C - TLF. 66 14 31 42

PIZZA VERO

v/Mehmet og Hassan
www.pizzavero.dk
Tlf. 66 10 91 70



Amour


Claus Skøtte

Skibhusvej 156 · 5000 Odense C
Tlf. 65 91 58 35 · www.amourblomster.dk

Islandske Heste

SÆLGES

WWW.raagelund.dk/viva
26 877 877

En god kontakt ...

- INSTALLATION
- MONTERING
- REPARATION

v/ Preben V. Christensen

Tlf. 65 95 14 96

Privat 65 95 11 96
Fax. 65 95 21 90
EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN



SMEDEJERN
Altaner - Gelændere
Trapper - Lamper
Porte - Møbler

Ejlskovsgade 20 5000 Odense C
Tlf. 22 22 22 82

AH
PRODUKTION

FJORDAGER VVS

Alt indenfor:
VAND · VARME · SANITET



V/ Peter Henriksen
Windelsvej 61 · 5000 Odense C
66 10 72 78 · 22 17 72 78

Tilbud gives uden forbindelse!

Aasum Sogns Beboerforening



Aasum Sogns Beboerforening afholdt generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 med et pænt fremmøde.

Referat af generalforsamlingen og formandens beretning kan læses på www.aasumby.dk under Beboerforeningen, hvis nogen ikke har den mulighed, kan I kontakte Bente B. Knudsen tlf.: 22 56 44 51 og få tilsendt et referat.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende:

Formand: Helle Thoelsen, Ryttervejen 7 tlf.: 66 17 24 16

Mail: htro@odense.dk

Næstformand: Poul Poulsen

Sekretær og presseansvarlig: Bente B. Knudsen

Kasserer: Poul Poulsen

Aktivitetsudvalg: Lene Uglebjerg og Dorte S. Jeppesen

Trafikudvalg: Dorte S. Jeppesen og Poul Poulsen

Fremtidigt kontingent

På generalforsamlingen blev der vedtaget en kontingent forhøjelse til beboerforeningen:

til 150,- kr. for enkelt personer og til 100,-kr. for pensionister.

Forhøjelse skal gå til Lokalhistorisk Arkiv opgaver og aktiviteter.

Girokort omdeles til alle husstande.

Markedsdag

Bestyrelsen har besluttet at Markedsdagen fremover bliver den sidste lørdag i september – i år bliver det således d. 26. september. Så reserver allerede nu dagen til vores årlige Markedsdag. Mere omtale i næste nr. af sognebladet. Kig også ind på www.aasumby.dk under Beboerforeningen.

Hjemmeside

Husk at kigge og benytte vores nye hjemmeside:

www.aasumby.dk

Har du/I et arrangement eller andet, som har interesse for hele byen, så send det til vores webmaster: Kenlyndrup@hotmail.com



NYT FRA TRAFIKUDVALGET.

v/ Poul Poulsen

Odense Kommune har meddelt, at vi er på „tælleprogrammet ”første halvår 2009. Det betyder, at de vil lave trafiktællinger på:

Staupudevej

Ryttervejen

Åsum Bygade



Som det så ud, da petanquebanen blev bygget af frivillig arbejdskraft.

PETANQUETURNERING

10 års Jubilæum

” Aasum Open ”

Lørdag d. 15. august kl. 13.00.

Reserver dagen til den årlige petanqueturnering – og samtidig være med til at fejre 10 års jubilæum.

Indskrivningen begynder kl. 13.00. Turneringen starter kl. 13.30.

Alle kan spille med
børn og unge – voksne og gamle – kvinder og mænd
og ikke mindst øvede som uøvede.

Dagen afsluttes med fællesspisning af medbragt mad kl. ca. 17.30.
Beboerforening sætter grill op!

Der er mulighed for at købe vand, øl og vin ved
hele arrangementet.

VEL MØDT-
til alle på petanquebanen i Inger og Hjalmars have.

Skraldindsamling

Aasum kom med på landkortet, da der landet over blev indsamlet affald i naturen søndag d. 19. april.



En snes aasumboere fik frisk luft, god motion, hyggeligt samvær og ikke mindst god samvittighed ved at sætte et par timer af til indsamling af affald langs vejene i byen. Beboerforeningen havde tilsluttet sig Dansk Naturfredningsforenings opfordring og det lykkedes at få befriet vores grøftekanter for ca. 250 kg. blandet affald, som Poul Poulsen kørte til genbrugsstationen.

På billedet ses holdet bag den gode indsats.



Sankthans aften

Tirsdag d. 23.06.09.

Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til en hyggelig Sankthansaften.

Programmet for aftenen er følgende:

Kl. 18.30: Fællesspisning i Rytterskolens have.

Beboerforeningen opstiller de nye telte med borde og stole, og som sædvanlig sørger vi for tallerkner, flot salatbar, flutes, og at den store grill er tændt.

Medbring kød eller andet til grillen, samt bestik og grillredskaber.

Kl. 20.30: Går vi sammen på engen til bål.

Gangbesværende kan få kørelighed

Kl. 20.45: Båltale ved sognepræst Maria-Louize Helbo

Bålet med den altid flotte heks tændes derefter, og vi synger sammen.

Bagefter går vi tilbage til teltene, hvor der er kaffe og småkager.

Hele herligheden koster 30,-kr. for voksne, og 10,- kr. for børn.

Der vil være salg af øl, vand og vin.

Alle er velkomne – også venner og familie.

Har du hørt!



- at **Haveselskabet holder "Åbne haver" i Aasum.**

Det danske Haveselskab afholder et havearrangement i Aasum den 2. juli fra kl. 18 – 21. Det drejer sig om "Åbne haver", hvor der er åben adgang til at besøge haverne for såvel haveselskabets medlemmer som andre interesserede.

Medlemmer af Haveselskabet har gratis adgang og ikke medlemmer skal betale 20,- i entre'.

Haveselskabet skriver i annonceringen af arrangementet:

"I den idylliske landsby Aasum ved Odense ligger mange gamle og fredede ejendomme, og her findes nogle helt særlige haver, hvor der holdes åben have i 5 haver den 2. juli fra kl 18 - 21. Haverne er meget forskellige, og giver forskellige oplevelser, men tilsammen danner de et helt unikt havemiljø. De grænser ned til en lille å, som snor sig gennem landsbyen, og de 5 haver forbindes, så de danner en smuk helhed. Der er mulighed for at købe kaffe og kage, og der vil være et mindre plantesalg".

Det drejer sig om 5 haver:

Inger og Hjalmar's have, Fichstræde 2

Bente og Erlings have, Ryttervejen 5

Helle's have, Ryttervejen 7

Inger og Jens' have, Ryttervejen 13

Grethe og Helges have, Ryttervejen 15.



- at **Tommy**, som i perioden fra 27. januar til 30. april har været i praktik hos Bente på Aasum Kirkegård, rejser til nye opgaver i et fleksjob. Det har været en god oplevelse at møde Tommy, som altid er venlig, hjælpsom, beskeden og i godt humør.

Tak for din indsats Tommy.

Lokalhistorisk Arkiv

Historiens dag 7. juni 2009

Vi holder historiens dag med en landsbyvandring i Rågelund.

Vi mødes ved Lene Bjørn og Hans Christensen kl. 14

„Egetofte”, Rågelundsgyden 12..

Herfra vandring og fortælling ved Hans Christensen og Hanne Trydeman om Rågelund og de enkelte gårde.

Tilbage på „Egetofte” får vi husly til kaffe og kage à 20 kr. Tag evt. klapstol med.

Alle er velkomne.

Arkivet



Anders Øbros have i Raagelund 1892.

Fra venstre: Hans f. 1873, Anders Øbro f. 1842, Lene f. 1841, en tjenestepige, Jørgesn f. 1872, Aage f. 1884, pastor Georg Brahm, Seden med sin karakteristiske brune bovlerhat, Anna f. 1876 og Marie f. 1881.



Raagelund i fest og hverdag.

Fortsættelse fra sidste nummer af Sognebladet af beretningen om Raagelund i gamle dage.

Festerne var for byens beboere, men i enkelte tilfælde kunne oldermanden give lov til andre, når det drejede sig om en flink karl, der før havde tjent i ”byen”, men han skulle betale 35 øre for at være med.

Ved midfaste holdtes „pigegilde”. Gildet stod hos oldermanden og

pigerne bød mændene op til dansen, så det gjaldt for disse at gøre godt indtryk, så de ikke skulle „varme bænke”.

Andre faste gilder var påske- og pinsegilder med dans, samt høst- eller tinggildet, som det kaldes. Det betaltes af „mændene” for ungdommen. Fra tidligt om aftenen gik dansen hos oldermanden. Man dansede i „storstuen”. Senere, da der blev lagt fjælgulv i vognporten, flyttede man derud. Den aften fik de punchbolle og æbleskiver. Sct Hans aften fulgtes de unge til skoven, hvor dansen gik til harmonika. Bagefter undertiden blus.

En anden tradition var skorstenssyningen, der foretoges i maj og

november. Tre valgte „synsmænd” gik rundt i „distriktet” om formiddagen hos husmændene og om eftermiddagen på de 6 gårde, hvor de tre andre gårdmænd tog med. Mens „synsmændene” grundigt efterså skorstenene for revner, fik de tre andre drikkevarer i stuen. Efter syningen kom synsmændene og fik deres del af de våde varer.

En fest som bryllupsfesten var ikke nær så omfattende i Raagelund som andre steder. Kort før brylluppet gik skafferen rundt og indbød. Skafferens stilling var fast; det var en betroet post; han skulle kunne læse godt og kunne arrangere. Oftest blev gaverne givet før brylluppet, gerne naturalier som mad- og drikkevarer. Det sparede værten for mange udgifter. Spisegrejerne lånte man hos hinanden. Brudeparret fulgtes til kirke i en lukket vogn. Op ad kirkegulvet gik bruden ved brudgommens venstre side og nedad ved hans højre side. Ved middagsbordet i brudens hjem læste skafferen eventuelle taler og digte. Efter middagen var der dans, og brudeparret blev der til dagen efter.

Ved dødsfald på en gård blev kisten med liget stillet i vognporten, der var pyntet med grønt. Der var ingen ligkapeller. På begravelsesdagen kom foruden slægt og venner også en del udenforstående, som betragtede det som en rar afveksling med servering af smørrebrød og snaps. Skafferen sørgede for alt og alle, mens de nærmeste havde lukket sig inde. Kisten blev kørt på åben fjeder-vogn til kirkegården i Aasum. De pårørende kørte i lukket vogn, de øvrige gik.. Følget skulle blive på kirkegården til jordpåkastelsens var foretaget, hvad vejret så end var.

Måske var der mange fester, men de må ses som modvægt til, at hverdagen var lang og streng, arbejde fra morgen tidlig og ofte til sen aften uden aflastning fra maskinerne, for de havde endnu ingen, så alt foregik ved håndkraft. Høsttiden var dog - med al den slid og slæb - en fornøjelig tid. Da var der mange på hver gård, og når øl - eller brændevinsflasken gik rundt til mellemmad ude på

marken, så fortalte der historier som nok skulle give latteren frit løb. Der blev arbejdet til kl. 7 aften, og skønt alle på den tid var dødtrætte skulle de dog ud og lege lidt i haven og derefter have en „tevandsknægt”, d.v.s. te med brændevin i, inde du skulle i seng.

Pengene var meget knappe og byttehandel og naturalier som betaling for varer og arbejde var almindeligt. Også visse skatter var i naturalier. Jordmoderen i Seden skulle af hver bonde have en portion mælk til afhentning i Aasum. Læreren skulle også have mælk samt brænde og fourage af hø og halm, og bønderne i Raagelund og Aasum skulle skiftes til at passe lærerens jord. - Desuden fik smeden mælk. Når en bonde skulle have lavet noget hos smeden, enten det var at reparere eller sko heste, hjalp bonden med sine karle til. Bonden skulle selv sørge for jern og kul. Den dag spiste smeden hos bonden. De var ret afhængige af ham på grund af den store afstand til nabosmeden. Endnu en afgift svarede bønderne, nemlig almisse til fattiglemmerne i fattighuset i Seden.



De leverede flæsk, smør og gryn til oldermændene i Aasum, der så foretog uddelingen, men ofte kom nogle af fattigkonerne for at tigge og sanke brænde i skoven.

Sådan levedes livet for ca. 50 år siden (altså 50 år før 1937 hvor beretningen blev nedskrevet). Nu er meget forandret. Den vej, der før var ubefærdet, er nu befærdet, og den afstand fra Odense, der før syntes stor, er nu imod intet at regne, så Raagelund i den grad er præget af sin nære beliggenhed ved Odense, at den lille „by” og dens indbyggere har mistet de fleste træk af dem, der før i tiden karakteriserede dem.

Aasum Idrætsforening



Vinterens aktiviteter er godt overstået, og vi har afholdt den årlige generalforsamling med pænt besøg.

Bestyrelsen blev genvalgt og nyvalgt blev suppleant Rolf Damm.

Afslutning for motionsdamer blev holdt i klubhuset, og meget stor tak til Jytte Storm for dygtig ledelse af holdet.

Mødeprocenten har været meget i høj hele sæsonen, og det var tydeligt at damerne var glade for at være kommet "hjem" til Aasum og har kunnet træne i en dejlig sal ved Havstens Gourmet.

Den næste sæson starter tirsdag d. 1. september kl. 17.00.

Afslutningsarrangement for lancierholdet var også i klubhuset, og vi siger tak til de damer, som lavede noget dejlig mad til os.

Fodboldsæsonen er nu i fuld gang med den nye træner Quy Nguyen i spidsen.

Senior hold 1 ligger på førstepladsen og spillet har været helt i top, alle er i rigtig god form. Hold 2 ligger på en flot andenplads i deres række. Der er rigtig mange spillere til træning hver gang, det glæder os meget.

Super Veteran holdet er mødt fuldtalligt op til sæsonen De klarer sig også godt til deres kampe på tirsdage.

Der er pænt besøg til kampene på Aasum Sportsplads, men der er plads til mange flere.



Aasum Idrætsforening



Drengeholdet er også kommet i gang, der er 6 drenge på 10-11 år, men vi kan godt bruge flere. Vi mødes på sportspladsen om onsdagen kl. 17.00, alle er velkommen.

Der afholdes børnestævne i Aasum d. 16. maj kl.10.00.

Aasum 1. holds sidste hjemmekamp i foråret er søndag d. 7. juni kl. 11.00, mød op, der er pølser og øl til dem, der kommer.

Denne kamp er måske afgørende for holdets oprykning til serie 2.

Preben Schack

Kampprog rammet kan ses på hjemmesiden

www.aasumby.dk

Forårets kampprogram er ved at være slut.

Af hjemmekampe er der et par spændende dage på Aasum Sportsplads:

Super Veteraner: tirsdag d. 2. juni kl. 19.00 Aasum - Langeskov

Serie 4 søndag d. 7. juni kl. 9.00 Aasum - OB(1)

Serie 3 søndag d. 7. juni kl. 11.00 Aasum - Dalum



Adresseliste for Aasum Sogn

Kirkekontoret

Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 94 47
ELR@km.dk
tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9-13.

Sognepræst, kirkebogsfører, vielses- og begravelsesmyndighed

N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 93 43
NHE@km.dk
tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18

Graver

Bente Knudsen
Mobil 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst

Maria-Louize Helbo
træffes efter aftale
i sognegården i Seden
Tlf. 31530110

Menighedsrådet

Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
AH@aasumsogn.dk
Tlf. 66101601

Organist

Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 20 49 85 32

Aasum Sogns hjemmeside

www.aasumsogn.dk

Idrætsforeningen

Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 24 23
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Beboerforeningen

www.aasumby.dk
Formand
Helle Troelsen
Ryttervejen 7, 5240 Od. NØ
htro@odense.dk
Tlf. 66172416

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Arkivleder
Hanne Trydeman
Skovmålevej 26
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 20 96

Bylauget

Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 33 09



Ryttervejen under forandring

De gamle træer falder - de nye får støtte.

